

Ορθόδοξο Χριστιανικό Τριμηνιαίο Περιοδικό  
Μάρτιος-Μάϊος 2019

Τεύχος 1<sup>ο</sup>

# ΤΟ ΛΕΝΤΙΟΝ

*«...ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν  
λέντιον, διέζωσεν ἑαυτόν». (Ιωάν. 13 στιχ. 4)*



**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

**«ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ  
ΧΡΙΣΤΟΥ»**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

Χαιρετισμός του Δ.Σ.....	3
Διοικητικό Συμβούλιο.....	4
Πνευματικά Θέματα.....	5-10
Απολογισμός.....	10-14
Οικονομικός Απολογισμός.....	15-16
Προϋπολογισμός 2019.....	17-18
Στήλη Ευχαριστίας & Πληροφορίες - Εγγραφές μελών.....	18-20

---

Αγαπητοί Θεόφιλοι εν Χριστώ αδελφοί, έχουμε την χαρά να σας γνωστοποιήσουμε την ίδρυση της Ενώσεώς μας,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

«ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ  
ΧΡΙΣΤΟΥ»

με σκοπό και πόθο να κοινωνήσουμε και να διακονήσουμε τον Χριστό εν τω προσώπω ἐνὶ ἐκάστῳ τούτων τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας.

*«ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε». (Ματθ. κε' 31-46)*

**Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματίου:**

Πρόεδρος: Ηλίας Καπαρελιώτης  
Καθηγητής D.R

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γκανιάτσος  
Φαρμακοποιός

Γενικός Γραμματέας: Μαρία Δημοπούλου  
Φιλολόγος

Ταμίας: Νικόλαος Μαραγκός  
Νομικός

Μέλος: Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  
Ειδ.Γραμματέας

A. Αναπληρ. Μέλος: Ελένη Χρυσού  
Αρχιτέκτων

B. Αναπληρ. Μέλος: Σταύρος Πουλογιαννόπουλος  
Γυμναστής

## (Πνευματικά Θέματα)

### Από που προέρχεται η σημερινή κρίση (Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Μέ ρωτᾶς, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ σημερινή κρίση, καὶ τί σημαίνει αὐτή.

Ποιὸς εἶμαι ἐγὼ γιὰ νὰ μὲ ρωτᾶς γιὰ ἓνα τόσο μεγάλο μυστικό; «Μίλα, ὅταν ἔχεις κάτι καλύτερο ἀπὸ τὴ σιωπή», λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὅμως παρόλο ποῦ θεωρῶ, ὅτι ἡ σιωπὴ εἶναι τώρα καλύτερη ἀπὸ κάθε ὀμιλία, καὶ ὅμως λόγῳ ἀγάπης πρὸς ἐσένα, θὰ σοῦ ἐκθέσω ἐκεῖνα ποῦ σκέπτομαι περὶ αὐτοῦ ποῦ ρώτησες.

Ἡ κρίση εἶναι ἐλληνικὴ λέξις, καὶ σημαίνει δίκη. Στὴν Ἁγία Γραφή αὐτὴ ἡ λέξις χρησιμοποιεῖται πολλὰ φορές. Ἔτσι ὁ ψαλμωδὸς λέει: «διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει» (Ψάλμ. 1, 5). Σὲ ἄλλο μέρος πάλι λέει: «ἔλεος καὶ κρίσιν ἄσομαι σοί, Κύριε» (Ψάλμ. 100, 1). Ὁ σοφὸς Σολομώντας γράφει, ὅτι «παρὰ δὲ Κυρίου πάντα τὰ δίκαια». (Πάρ. Σόλ. 16, 33). Ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας εἶπε, «ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ» (Ἰωάν. 5, 22), ἐνῶ λίγο πιὸ κάτω λέγει πάλι «νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν. 12, 31). Ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφει «ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ» (Α' Πέτρ. 4, 17).

Ἀντικατάστησε τὴ λέξι «κρίση» μὲ τὴ λέξι «δίκη» καὶ διάβασε: «Διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν δίκη» ἢ «ἀλλὰ τὴν δίκην πάσαν δέδωκε τῷ υἱῷ» ἢ «νῦν δίκη ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου» ἢ ὅτι «ἀποδώσουσι λόγον τῷ ἐτοίμως ἔχοντι δικᾶσαι ζώντας καὶ νεκρούς».

Ἔως τώρα οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ χρησιμοποιοῦσαν τὴν λέξι «δίκη», ἀντὶ γιὰ τὴ λέξι «κρίση», ὅποτε καὶ νὰ τοὺς ἔβρισκε κάποια συμφορὰ. Τώρα ἡ καινούργια λέξι ἀντικατέστησε τὴν παλιά, καὶ τὸ κατανοητὸ ἔγινε ἀκατανόητο. Ὅταν γινόταν ξηρασία, πλημμύρα, πόλεμος ἢ ἔπεφτε ἐπιδημία, ὅταν ἔρριχνε χαλάζι, γίνονταν σεισμοί, πνιγμοὶ καὶ ἄλλες συμφορές, λέγανε «Θεία δίκη!».

Καὶ αὐτὸ σημαίνει: κρίση μέσα ἀπὸ ξηρασίες, κρίση μέσα ἀπὸ πλημμύρες, μέσα ἀπὸ πολέμους, μέσα ἀπὸ ἐπιδημίες κ.λπ. Καὶ τὴ σημερινὴ χρηματικό-οικονομικὴ δυσκολία ὁ λαὸς τὴν θεωρεῖ ὡς Θεία δίκη, ὅμως δὲν λέει ἡ δίκη ἀλλὰ ἡ κρίση. Ἔτσι ὥστε ἡ δυσκολία νὰ πολλαπλασιάζεται μὲ τὸ νὰ γίνεται ἀκατανόητη! Ἐφόσον ὅσο ὀνομαζόταν μὲ τὴν κατανοητὴ λέξι «δίκη», ἦταν γνωστὴ καὶ ἡ αἰτία, λόγῳ τῆς ὁποίας ἦρθε ἡ δυσκολία, ἦταν γνωστὸς καὶ ὁ Δικαστής, ὁ Ὅποιος ἐπέτρεψε τὴν δυσκολία, ἦταν γνωστὸς καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ἐπιτρεπόμενης δυσκολίας. Μόλις ὅμως χρησιμοποιήθηκε ἡ λέξι «κρίση», λέξι ἀκαταλαβίστικη σὲ ὅλους, κανεὶς δὲν ξέρει πιά νὰ ἐξηγήσει οὔτε γιὰ ποιὸ λόγο, οὔτε ἀπὸ Ποιόν, οὔτε ὡς πρὸς τί. Μόνον σ' αὐτὸ διαφέρει ἡ τωρινὴ κρίση ἀπὸ τὶς κρίσεις πού προέρχονται ἀπὸ τὴν ξηρασία ἢ τὴν πλημμύρα ἢ τὸν πόλεμο ἢ τὴν ἐπιδημία ἢ τοὺς πνιγμοὺς ἢ κάποιους ἄλλους πειρασμούς.

Μὲ ρωτᾶς γιὰ τὴν αἰτία τῆς τωρινῆς κρίσης, ἢ τῆς τωρινῆς Θείας δίκης! Ἡ αἰτία εἶναι πάντα ἢ ἴδια. Ἡ αἰτία γιὰ τὶς ξηρασίες, τὶς πλημμύρες, τὶς ἐπιδημίες καὶ ἄλλα μαστιγώματα τῆς γενιᾶς τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ αἰτία καὶ γιὰ τὴν τωρινὴ κρίση. Ἡ ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεό. Μὲ τὴν ἁμαρτία τῆς Θεο-ἀποστασίας οἱ ἄνθρωποι προκάλεσαν αὐτὴ τὴν κρίση, καὶ ὁ Θεὸς τὴν ἐπέτρεψε, ὥστε νὰ ξυπνήσει τοὺς ἀνθρώπους, νὰ τοὺς κάνει ἐνσυνείδητους, πνευματικούς καὶ νὰ τοὺς γυρίσει πρὸς Ἐκεῖνον. Στὶς μοντέρνες ἁμαρτίες—μοντέρνα καὶ ἡ κρίση. Καὶ ὄντως ὁ Θεὸς χρησιμοποίησε μοντέρνα μέσα ὥστε νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν οἱ μοντέρνοι ἄνθρωποι: χτύπησε τὶς τράπεζες, τὰ χρηματιστήρια, τὶς οἰκονομίες, τὸ συνάλλαγμα τῶν χρημάτων. Ἀνακάτωσε τὰ τραπέζια στὶς συναλλαγές σ' ὅλο τὸν κόσμο, ὅπως κάποτε στὸ ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων. Προξένησε πρωτόγνωρο πανικὸ μεταξὺ ἐμπόρων καὶ αὐτῶν ποὺ ἀνταλλάσσουν τὸ χρῆμα. Προκάλεσε σύγχυση καὶ φόβο. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκανε γιὰ νὰ ξυπνήσουν τὰ ὑπερήφανα κεφαλάκια τῶν σοφῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, γιὰ νὰ ἔλθουν εἰς ἑαυτοὺς καὶ νὰ πνευματικοποιηθοῦν. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄνεση καὶ τὸ ἀγκυροβόλημα στὰ λιμάνια τῆς ὑλικῆς σιγουριᾶς νὰ θυμηθοῦμε τὶς ψυχές μας, νὰ ἀναγνωρίσουμε τὶς ἀνομίες μας καὶ νὰ προσκυνήσουμε τὸν ὕψιστο Θεό, τὸν ζωντανὸ Θεό.

Μέχρι πότε θὰ διαρκέσει ἡ κρίση; Ὅσο τὸ πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων παραμείνει δίχως ἀλλαγὴ. Ὡσπου οἱ ὑπερήφανοι ὑπαίτιοι αὐτῆς τῆς κρίσης νὰ παραιτηθοῦν μπροστὰ στὸν Παντοδύναμο. Ὡσπου οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ λαοὶ νὰ θυμηθοῦν, τὴν ἀκαταλαβίστικη λέξη «κρίση»,

νά τῇ μεταφράσουν στή γλώσσα τους, ὥστε μὲ  
ἀναστεναγμὸ καὶ μετάνοια νά φωνάξουν: «ἡ Θεία δίκη»!

Πῆς καὶ ἐσύ, τίμιε πατέρα, ἡ Θεία δίκη, ἀντὶ ἡ κρίση, καὶ  
ὅλα θὰ σοῦ γίνουν ξεκάθαρα.



### π.Αποστόλου Θεολόγου

Με την Χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού εισερχόμεθα  
σήμερα εις το Ιερό Τριώδιον με την πρώτη Κυριακή του  
Τελώνου και Φαρισαίου.



Το Τριώδιον είναι ένα βιβλίο που ψάλουν οι ψάλτες μας στις ακολουθίες από σήμερα μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου, που τελειώνει θα λέγαμε το Τριώδιο, αν για κάποιους ύμνους επεκτείνεται και την Μεγάλη Εβδομάδα.

Έχουμε μια περίοδο η οποία ξεκινάει τρεις εβδομάδες προπαρασκευαστικές, είναι οι εβδομάδες των Απόκρεω όπως ξέρει ο λαός μας και η μεν Εκκλησία τις εβδομάδες αυτές τις έχει εβδομάδες περισυλλογής, κατανύξεως, προσευχής και προσπαθεί να προσαρμοστεί προς το νόημα και το περιεχόμενο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ενώ ο κόσμος, ο χωρίς Χριστό κόσμος, νομίζει πως οι ημέρες αυτές είναι ξεφαντώματος, καρναβαλιών και όλα τα άλλα εκείνα έκτροπα τα οποία συμβαίνουν και στη χώρα μας πάρα πολύ άσχημα.

Πάντως για την Εκκλησία επαναλαμβάνω η περίοδος αυτή είναι περίοδος περισυλλογής και προσπάθειας να επανέλθει ο άνθρωπος σιγά σιγά στον αληθινό εαυτό του να μπορέσει να περάσει με πολύ καλή διάθεση την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να φτάσει στη λαμπροφόρο

ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας αναστημένος και αυτός μέσα από το καμίνι της νηστείας όχι μόνο των τροφών αλλά κυρίως των παθών τα οποία μας βασανίζουν όλους και για τα οποία έχουμε να δώσουμε λόγο στον δικαιοκρίτη Κύριό μας Ιησού Χριστό.

Τριώδιον από σήμερα λοιπόν αδελφοί μου και ακούσαμε τα τροπάρια Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, Τῆς σωτηρίας εϋθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, τροπάρια τα οποία μας προκαλούν και μας προτρέπουν να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό της Μετανοίας και της Ταπεινώσεως.



### Απολογισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ενώσεώς μας «**Διάκονοι των ελαχίστων αδελφών του Χριστού**» σε εφαρμογή του άρθρου 12 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 16 / 01 / 2019 συγκάλεσε την 2η έκτακτη Γενική Συνέλευση, τα μέλη της ενώσεώς μας, η οποία έγινε την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Δήμου Μεταμόρφωσης) στο υπόγειο παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου προστάτη της ενώσεώς μας και ώρα ενάρξεως 18:00.

Ο εμπνευστής της Ενώσεώς μας π.Απόστολος Θεολόγου απεύθυνε λόγο αγάπης και έδωσε και τις

Πατρικές του ευχές σε όλους μας και συμβουλές και κατόπιν έκοψε την Βασιλόπιτα της Ενώσεώς μας.

Μετά συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως που είναι τα κατωτέρω.

- Παρουσιάσεις εκθέσεως πεπραγμένων 2018.
- Παρουσιάσεις οικονομικού απολογισμού και καταλογισμού χρήσεως του αυτού έτους.
- Συζήτησις επί των πεπραγμένων του οικονομικού απολογισμού.
- Έγκρισις Προγράμματος Δράσεων και Προϋπολογισμού 2019.
- Συζήτησις επί γενικών θεμάτων της ενώσεώς μας.

Ο Πνευματικός μας πατέρας και ιδρυτής της Ενώσεώς μας, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών και μελών, ευλόγησε και έκοψε την Βασιλόπιτα.



Μας μίλησε για την σκέψη ιδρύσεως αυτής της Ένωσης, πέρα από το ότι είναι μια ακόμα αφορμή προς εργασία και τήρηση των ευαγγελικών εντολών, της αγάπης και αλληλεγγύης πρωτίστως του Χριστού αλλά θα είναι και μια αφορμή μετά την εκδημία του πατέρα μας, να κρατήσουμε την ενότητα και την αδελφосύνη μεταξύ μας.

Εμείς βέβαια ευχόμαστε ο καλός Θεός να μας τον κρατήσει και να μας τον φυλάει ακόμα για πολλά χρόνια γιατί έχουμε την ανάγκη της παρουσίας του ανάμεσά μας.



Μετά ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του απολογισμού,για 2018 και του προϋπολογισμού για 2019, από τον Πρόεδρό μας κ.Ηλία Καπαρελιώτη.

Έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι, με την Χάρη του Αγίου Θεού, τις ευχές του Πατέρα μας και τις μέχρι

στιγμής δωρεές σας, στηρίξαμε αδελφούς και οικογένειες που είχαν ανάγκη τη συμπαράστασή μας.

Ως εκ τούτου ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες των αδελφών μας, όπου μας ζητήθηκε.

- 1 Ορθοπαιδικό Χειρουργείο
- 8-10 αδελφοί εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Ασκληπιείον Βούλας
- 5 Οφθαλμολογικές περιπτώσεις
- 1 οφθαλμολογικό χειρουργείο
- 3 οδοντιατρικές περιπτώσεις
- 2 περιπτώσεις γαστρεντερολόγου
- 1 περίπτωση ψυχιατρικής φροντίδας
- 2 περιπτώσεις πνευμονολόγου
- 20 μερίδες φαγητού

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολής «Ο Πρωτόκλητος» που βρίσκεται στην Πάτρα, δώσαμε 5000€ για την ολοκλήρωση στέγασης του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Botswana. ( Έκτακτη Δωρεά )

# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018**

**1-1-2018 Έως 31-12-2018**

**ΕΣΟΔΑ**

<b>Υπόλοιπο Ταμείου (Σύνολο) 31/12/2017</b>	<b>0,00</b>
<b>Συνδρομές Μελών</b>	750,00
<b>Επιχορηγήσεις από...</b>	0,00
<b>Εγγραφές</b>	750,00
<b>Δωρεές από ιδιώτες</b>	4230,00
<b>Εκδηλώσεις</b>	0,00
<b>Τόκοι καταβληθέντες</b>	0,04
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	5730,04

## **ΕΞΟΔΑ**

<b>Οικονομική ενίσχυση φιλανθρωπικού σκοπού</b>	<b>2200,00</b>
<b>Ενοίκιο</b>	<b>0,00</b>
<b>Λογαριασμοί ΔΕΚΟ</b>	<b>0,00</b>
<b>Αγορά Εξοπλισμού</b>	<b>0,00</b>
<b>Έξοδα εκδηλώσεων</b>	<b>0,00</b>
<b>Γραφική ύλη</b>	<b>37,00</b>
<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>38,20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2275,20</b>

<b>Υπόλοιπο εις νέον</b>	
<b>(Σύνολο) 31/12/2018</b>	<b>3454,84</b>



## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΑ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2019</b>
Έρανοι και εκδηλώσεις	0,00
Δωρεές	5000,00
Έσοδα από τόκους	0,00
Συνδρομές μελών	400,00
Εγγραφές	0,00
Τόκοι καταβληθέντες	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>5400,00</b>

<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
<b>Οικονομική ενίσχυση φιλανθρωπικού σκοπού</b>	<b>3000,00</b>
<b>Ενοίκιο</b>	<b>0,00</b>
<b>Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας</b>	<b>0,00</b>
<b>Ταξίδια και συσκέψεις</b>	<b>100,00</b>
<b>Επαγγελματικές αμοιβές</b>	<b>100,00</b>
<b>Μάρκετινγκ/Διαφήμιση</b>	<b>0,00</b>
<b>Ασφάλιση</b>	<b>0,00</b>
<b>Τηλέφωνο</b>	100,00
<b>Εξοπλισμός</b>	<b>0,00</b>
<b>Προμήθειες</b>	<b>0,00</b>
<b>Ταχυδρομικά</b>	<b>50,00</b>

Ο προϋπολογισμός του 2019 αφού συζητήθηκε από τα μέλη της Ένωσης και δόθηκαν οι ανάλογες διευκρινίσεις από τον Πρόεδρο κ.Ηλία Καπαρελιώτη, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε.

Κατόπιν τούτου έληξε η Συνέλευση μέσα σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού, προσδοκώντας την επόμενη συνάντησή μας.

Σε μια εποχή όπου η αγάπη των πολλών έχει ψυγή, καλούμαστε αδελφοί ως τέκνα φωτός να περιπατούμε, «μή ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισί».

Σας ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς για την αγάπη σας και την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα της Ενώσεώς μας και ευχόμαστε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί, ο Θεός να την ευλογήσει και να συνεχίσει Εκείνος να είναι οδηγός και εμπνευστής μας, δι' ευχών του Αγίου Παϊσίου και του πνευματικού μας π.Αποστόλου.

---

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΩΣΙΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

«ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ  
ΧΡΙΣΤΟΥ»

Πληροφορίες και εγγραφές μελών στα τηλέφωνα:

2102281734 / 6974606161

Δευτ.-Τετ.-Σαβ. 10:00-14:00 & Τριτ.-Πεμπ. 10:00-14:00  
& 17:00-20:00

Έδρα του Σωματείου: Σάρωνος 6,

Τ.Κ. 111 43 Αθήνα

Email: [diakonoixristou@gmail.com](mailto:diakonoixristou@gmail.com)

Α.Φ.Μ.: 997249989, Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών.

Για Δωρεές - Εγγραφές - Συνδρομές

Τράπεζα Πειραιώς:

IBAN: GR34 0172 0450 0050 4509 1901 473

